



*Want er is altijd licht,
als we maar dapper genoeg
zijn om het te zien,
als we maar dapper genoeg
zijn om het te zijn.*

Amanda Gorman

D. Montague

Eindelijk begint er wat licht te schijnen aan het einde van de tunnel.

Wat hebben we de warme contacten gemist. En ja het is een cliché, maar vaak beseft je pas hoe belangrijk iets voor je is als het er niet meer is.

Maar dankzij de vaccins kunnen we stilaan weer beginnen dromen van gezellige bijeenkomsten.

De sportactiviteiten die coronaproof kunnen doorgaan, worden weer opgestart.

Alle sporters die zich in september inschreven, werden hier reeds van op de hoogte gebracht.

De lessen callanetics blijven online doorgaan.

Er wordt een tegoedbon gegeven aan de deelnemers van de lessen kleuterturnen, body & balance, volleybal en fat-burn-step omdat zij de betaalde lessen niet allemaal kunnen opnemen.

Iedereen wordt via mail ingelicht hoe we de bonnen zullen verdelen.

15 Juni nog geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Kris Van Ballaer, boonen-vanballaer@telenet.be, 014 85 17 78.

In juni organiseren we enkele leuke ontmoetingskansen, juli en augustus gaan we even in pauze om er dan in september hopelijk weer helemaal als vanouds in te vliegen.

WEKELIJKSE FIETSTOCHTJES

Lekker uitwaaien in een gezellige fietsgroep?

Dit kan elke dinsdag (uitgezonderd juli en augustus).

De fietsers vertrekken om 12u30 in het Biekenbusseltje .

De deelname is gratis en je hoeft je vooraf niet in te schrijven.

WORKSHOP: FLEURIG, EIGENTIJDZ ZOMERS BOEKET

Dinsdag 8 juni zetten we onszelf in de bloemetjes. Want zeg nu zelf van zo'n fleurig zomers boeket kan je toch alleen maar vrolijk worden. Veerle heeft heel wat tips om je zomerbloemen leuk te schikken tot een mooi eigentijds boeket. Ze zal ervoor zorgen dat iedereen met minstens 1 prachtig boeket naar huis kan.

Ga op zoek naar bloemen in je eigen tuin, die van je buurvrouw, de wegberm, de bloemenzaak of... en verras jezelf met een uniek boeket En omdat iedereen ander materiaal verzamelt, doe je bovendien een heleboel inspiratie op om een hele zomer lang mee aan de slag te gaan.

Waar en wanneer: dinsdag 8 juni om 19u30 onder het afdak van voetbalkantine Kattenberg, Hulst 28, Kasterlee

Prijs: 5 € voor Femma-leden en huisgenoten

Inschrijven: Kris Van Ballaer, boonen-vanballaer@telenet.be, 014 85 17 78



WANDELING MET NATUURGID IN "BREEVEN"

Wie is er nog nooit in 'het Breeven' geweest, het bosrijke gebied tussen Kasterlee en Geel Ten Aard...

"Het Breeven ligt diep in de Antwerpse Kempen, in de vallei van de Kleine Nete. Natte weilanden omringd met dreven en moerassen wisselen af met droge zanderige bossen en heide. Dennenbos gaat over in eikenbos, hier en daar groeien populieren en beuken. Drassige hooilanden zijn afgeboord met sloten en houtkanten. Bosjes heide, Brem en Gagel verraden dat er ooit een heide was die zich uitstrekte van het centrum van Geel tot de Kleine Nete en Retie."

Het "Breeven" is niet meer vrij toegankelijk. Daarom gaan we op dinsdag 15 juni dit unieke natuurgebied ontdekken met natuurgids Marc Verachtert. Hij zal honderduit vertellen over de geschiedenis van dit gebied en ons verbazen met heel wat weetjes over dit typische Kempische landschap.

Nababbelen doen we met een glaasje op het terras van Netherust.

Waar en wanneer: 15 juni vertrek om 19 uur aan de Nethebrug ter hoogte van de watermolen in Houtum.

Prijs: 6 € voor Femma-leden en huisgenoten (gids + drankje in Netherust inbegrepen)

Inschrijven: Kris Van Ballaer, boonen-vanballaer@telenet.be, 014 85 17 78

ZOMERSE WANDELING MET PICK-NICK

In coronatijden ontdekten we heel wat pareltjes dicht bij huis. Eén van die pareltjes zijn de mooie wandelpaden in domein "de Hoge Rielen".

Vrijdag 18 juni vertrekken we om 10:30 uur aan de achteringang van de Hoge Rielen (ingang in de Ossengoer) om al dit moois te ontdekken.

's Middags sluiten we de wandeling af met een gezellige pick-nick in de Rulheyde (alles wordt voorzien).

Waar en wanneer: vrijdag 18 juni om 10u30 aan de ingang van de Hoge Rielen, poort Ossengoer

Prijs 7€ voor Femma-leden en huisgenoten

Inschrijven tot 14 juni bij Renild Van Laer, 014 85 16 19, renildvanlaer@hotmail.com

Vermits het aantal inschrijvingen wegens corona beperkt is (vermoedelijk 25 deelnemers per activiteit) is snel inschrijven voor alle activiteiten de boodschap

Er zijn nog heel wat vraagtekens, maar toch zijn we terug opnieuw voorzichtig beginnen plannen voor het najaar van 2021. Onze planning is zeker nog niet volledig, maar naast ons uitgebreid sportprogramma staan de volgende activiteiten reeds op onze kalender:

- Bezoek aan Saffraanboerderij in Morkhoven: 30 september
- Ontmoetingsfeest 55+: maandag 11 oktober 2021
- Theateravond: woensdag 27 oktober 2021
- Ontmoetingsfeest: woensdag 1 december 2021
- Nailessen: woensdagen 8/9, 15/9, 29/9, 13/10, 10/11, 24/11, 8/12, 15/12
- Kooklessen: woensdag 6/10 en maandag 22/11
- NIEUW VANAF SEPTEMBER: elke eerste en derde woensdag van de maand wandelen start om 10 uur

We hopen de volgende weken/maanden nog heel wat extra activiteiten te mogen toevoegen. Meer info in je kroniekske van september of op www.femmakasterlee.be

NAAILESEN

Heel wat naaimachines werden weer van onder het stof vandaan gehaald om maskers te maken. Kreeg je de naaimicrobe weer te pakken en wil je leuke patroontjes uitwerken maar kan je hierbij wel nog wat handige tips gebruiken? Dan is onze naailessenreeks beslist wat je zoekt! Bij ons werkt ieder aan zijn zelfgekozen projectjes en met de hulp van onze lesgeefster en twee zeer ervaren naaisters, Femma-kernleden, leer je al snel de kneepjes van het vak. Wil je ook mee komen naaien, meten, knippen, passen... in een gezellige groep? Wees er dan als de kippen bij om in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt!

Waar: OC Kasterlee

Prijs: 64 € voor de 8 lessen voor Femma-leden (nog geen lid - je kan een gans jaar lid worden voor de prijs van 30 €)

Meer info en inschrijven: Wieza Vanlommel, Heesakkers 27, 014 85 17 33

ALVAST WAT INFO I.V.M. ONZE THEATERAVOND

We kozen voor de voorstelling: Tussen Zussen

Isabel bezoekt haar zus Linda. De zussen zijn totaal verschillend. Linda is moeder van 3 kinderen en gelukkig getrouwd met een tandarts. Isabel is een talentvolle kunstenares met een voorkeur voor foute mannen. Het duurt niet lang of de strijdbijl wordt liefdevol opgegraven en ze hervallen in hun kinderachtige typische zussengekibbel waar verleden en heden cruciaal blijken te zijn. Blijven ze steken in het verleden, of zijn ze in staat hun leven een andere wending te geven? Blijkt dan ook nog dat Isabel met een bepaalde missie naar haar zus is gekomen ...

Een indringende voorstelling over de moeizame relatie tussen twee zussen. Herkenbaar, grappig, ontroerend, verrassend

