



*Het maakt niet uit wat je bent van elkaar.
Maar het gaat erom dat je er bent voor elkaar!*

DE START VAN HET SPORTSEIZOEN GEMIST DOOR JE WEET WEL... JE KAN ER NOG STEEDS BIJ!

Indien je start in maart betaal je 45 € voor de lessen tot de voorlaatste week van juni, start je in april dan betaal je 35 €.

Ons sportprogramma vind je op www.femmakasterlee.be

Meer info: Renild Van Laer, renildvanlaer@hotmail.com, 014 85 16 19

JE KAN OOK NOG STEEDS AANSLUITEN BIJ ONZE LESSENREEKSEN NAAIEN OF BLOEMSCHIKKEN

Meer info: Kris Van Ballaer, boonen-vanballaer@telenet.be, 014 85 17 78

WANDELDONDERDAGEN

Kom de eerste en derde donderdag meewandelen met onze wandelgroep! We maken steeds een wandeling van 5 à 6 km, Ghislaine en Mimi stippelden ook voor dit voorjaar weer leuke wandelroutes voor je uit.

De deelname is gratis en we vertrekken telkens om 13 uur.

In maart vertrekken we aan 'de Pit' (Binnenpad 2) in Kasterlee.

In april vertrekken we aan 'Netherust' (Houtum 59) in Kasterlee.

DAUWTRIP

Niets zo heerlijk als de frisse lentelucht inademen bij een opkomend lentesonnetje. Kom mee genieten van al wat de ontluikende natuur te bieden heeft tijdens onze dauwtrip op 31 maart.

We trekken om 7 uur de natuur in om te genieten van al dat moois. Een uurtje later kunnen we de voetjes onder tafel schuiven voor een kakelvers ontbijt.

Kan je om welke reden dan ook niet deelnemen aan de dauwtrip maar wil je gezellig mee ontbijten, ook dit is mogelijk! (wel even vermelden bij inschrijving)

Vertrek: om 7 uur aan het kruispunt van de Maneschijn met de Retiesebaan (aan de Femmavlag).

Prijs: 8 € voor Femma-leden en huisgenoten, 15 € voor niet-leden

Inschrijven: Renild Van Laer, renildvanlaer@hotmail.com, 014 85 16 19

NAMIDDAGONTMOETINGSFEEST I.S.M. AVANSA KEMPEN

Tijdens ons ontmoetingsfeest op 2 mei blikken we terug op de afgelopen eeuw met de lezing "Toen was geluk nog heel gewoon".

De gezinnen in Vlaanderen zijn in die honderd jaar helemaal

veranderd. Van erg kroostrijk werden ze veel minder groot en het

traditionele gezin met een vader, een moeder en kinderen is al lang niet meer de

norm. Het onderwijs werd gemengd en er kwam betaalde vakantie, waaruit dan weer

toerisme ontstond. Vrouwen kregen een pil om niet nog eens zwanger te worden

en ook omdat seks gewoon leuk mocht zijn zonder dat daar een kind van hoefde te

komen. Van vaders wordt nu meer verwacht dan dat ze het geld binnenbrengen en

vrouwen werden mondige mama's. De ontwikkeling van de techniek en de weten-

schap heeft gezinnen in de voorbije honderd jaar enorm vooruitgeholpen en toch is



een gezin runnen vandaag misschien complexer dan vroeger.

Dirk Musschoot vertelt aan de hand van persoonlijke verhalen en anekdotes over de sleutelmomenten in de gezinsgeschiedenis van de voorbije honderd jaar. 'Toen Geluk nog heel gewoon was' heeft een hoog nostalgiegelhalte, maar richt ook altijd de blik op de toekomst.

Daarna kan er gezellig bijgebabbeld worden bij een lentefrisse koude schotel. En met een tasje koffie met soes sluiten we onze namiddag af.

Waar en wanneer: maandag 2 mei om 13u30 in de foyer van het OC Kasterlee, Binnenpad 2

Prijs etentje inbegrepen: 10 € voor Femma-leden, 15 € voor niet-leden

Inschrijven vóór 22/4 bij Ghislaine Vleugels, 0494 82 43 88, ghislainevelugels@hotmail.com

UITSTAP NAAR HET KASTEEL VAN DE HERTOGEN VAN BRABANT IN TURNHOUT

Het is één van de oudste gebouwen van de stad, maar nog steeds springlevend. Tijdens de negen eeuwen van zijn bestaan kende het kasteel bijna evenveel levens. Sinds 1936 is het een geklasseerd monument. Tegenwoordig biedt het onderdak aan het gerechtshof. Door een bezoek aan het kasteel lijkt je met je twee voeten in de verleden te staan. Onze gids zal je alles over deze boeiende geschiedenis vertellen tijdens de rondleiding in het kasteel.

Wanneer: dinsdag 26/4 om 13u15 aan de bushalte, markt Kasterlee.

Prijs: (bezoek - gids - bus ticket en drankje achteraf) 10 € voor Femma-leden en huisgenoten - 15 € voor niet-leden.

Info en inschrijven: Kris Van Ballaer, boonen-vanballaer@telenet.be , 014 85 17 78

THEATERVOORSTELLING: "LOSLATEN" DOOR JAN VAN LOOVEREN



Met een eerste echte monoloog brengt Jan Van Looveren een prachtige voorstelling over zijn levenslessen die hij wel of niet wil doorgeven aan zijn nageslacht. Een heerlijke, grappige voorstelling die je niet mag missen! Cabaret met veel humor waarin Jan zijn acteer- en verteltalenten laat excelleren. Het was steeds genieten van zijn programma's als Tragger Hippy, Ja Jan, FactCheckers, Voor hetzelfde geld, de zonen van Van As..... op de beeldbuis. Nu kan je hem voor het eerst live aan het werk zien in Kasterlee.

Ben je covid safe dan ben je hartelijk welkom! (met mondkapje tot je op je plaats zit, afhankelijk van wat op dat moment de geldende regels zijn)

Waar en wanneer: woensdag 4 mei om 19u30 in het OC (Binnenpad 2 - Kasterlee)
Prijs (1 drankje inbegrepen): 13 € voor Femma-leden en huisgenoten, 19 € voor niet-leden

Deuren gaan open om 18u45.

Tickets zullen klaar liggen bij de inkom. (Gelieve je meisjesnaam door te geven bij inschrijving zodat we je ticket snel terugvinden).

Indien je graag met enkelen samen wil zitten, graag tickets samen bestellen en betalen onder één naam zodat we de tickets kunnen bundelen in 1 omslag. Wil je zeker zijn van je plaatsje bestel dan vóór 4/4 je ticket bij je kernlid. Vanaf 7/4 kan je je ticket (indien er nog vrije plaatsen zijn) bestellen bij Hilda Lenaerts. (liefst via sms of mail met vermelding van 'naam' + "Jan"), 0478 54 92 19 of Eddy.hilda.vanaelten@telenet.be

De reservering is pas definitief na betaling op rekeningnummer BE69 9795 3983 1778 van Hilda Lenaerts met vermelding van 'naam' + "Jan"

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:

- Zomerse meewerkbarbecue op 1/6
- Wandeling met gids in Olens broek op 21/6
- Picknick in Prinsenpark op 23/5
- Theateravond: "De Contactspeurder" met Jeroen Maes op 17/10



Dauwtrip